

15 TEMMUZ ÇOCUK GAZETESİ ÖZEL SAYISI TEMMUZ



DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Özel Sayıda

- 1 Röportaj
- 2 Kastamonu'da 15 Temmuz
- 3 Şiir, bilmece ve özlü sözler

15 Temmuz Milli Birlik Günü Özel Sayımızda Adem BARIŞ

Çocuklarımızın ve gençlerimizin demokrasi, millî birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunması ile şehitlik konularında farkındalığının artırılması amacıyla millî, manevi ve insani değerleri ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri kazandırmak hedeflenmiştir.

15 GAZİSİ İLE RÖPORTAJ



15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimini yaşamış Gazimiz Cihat DEMİRHAN ile Orhan Şaik Gökyay İlkokulu 4/ C sınıfı öğrencisi Yusuf Ali KABA tarafından yapılan röportaj.

Yusuf Ali KABA: Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.

Cihat DEMİRHAN: Ben teşekkür ederim.

Yusuf Ali KABA: Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Cihat DEMİRHAN: Aslen Çankırılıyım ama Ankara da doğdum halen Ankara da ikamet ediyorum. 41 yaşında 2 çocuk babasıyım. Cumhurbaşkanlığı'nda memur olarak çalışıyorum.

Yusuf Ali KABA: 15 Temmuz gecesinde tam olarak nerede bulunuyordunuz?

Cihat DEMİRHAN: İşten çıkmış eve gelmişim.

Yusuf Ali KABA: 15 Temmuz darbe girişimini ilk nerde nasıl duydunuz?

Cihat DEMİRHAN: Evdeydim. İlk başta jetlerin sesiyle irkildik. Bu kadar yakın uçuş yapıldığını hiç görmemişim. Sonrasında arkadaşlarla bir problem olduğuna dair sosyal medya üzerinden mesajlaştık. En son haber kanalları bir kalkışmanın olduğunu söyleyince anladım.

Yusuf Ali KABA: 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarınızı anlatabilir misiniz?

Cihat DEMİRHAN: Bir haber kanalında Cumhurbaşkanımız canlı yayına bağlandı. Halka meydanlara çıkmalarını, hava alanlarına gitmelerini, meydanları bu teröristlere bırakmamalarını söyledi. Çağırıyor duyar duymaz ben de abdestimi aldım, arabaya atladım, hava alanına gitmeye karar verdim. Mamak tarafından geçiyordum ki halkın, Eşref Akıncı Kışlası'ndan çıkmaya çalışan tanklara engel olmaya çalıştığını gördüm. Ben de onlara yardım etmek için arabadan indim. Nizamiyedeki subaya kışlanın komutanıyla görüşmek istediğimi, Cumhurbaşkanlığı personeli olduğumu söyledim. Subay beni komutanına götürdü. Kendimi tanıttikten sonra komutana bu yaptığının suç olduğunu ve darbeye destek olan herkesin başına neler geleceğini söylediğimde darbe yanlısı olmadığını sükûneti sağlamak için tankları çıkartmaya çalıştığını söyledi. Ben de ona halkın devletine sahip çıktığını, kışlalarından çıkmamaları gerektiğini söyledim. Komutan tankları geri çekti ve bende ait olduğum yere, halkın yanına gittim. Yaklaşık bir saatlik bekleyişten sonra tanklar tekrar çalıştı. 12 tank arka arkaya dizildi ve nizamiye kapıları açıldı. Tankları halkın üzerine süren komutan bizi tepeden izliyordu. Bir adım bile geri atmayan o cesur yürekli insanlar tankların etrafını sarmış kimi söktüğü kaldırım taşlarını paletlerin arasına sokmaya çalışıyor, kimi atlet ve tişörtleriyle tankların bacalarını tıkamaya çalışıyor, kimi ise tank şoförünün dışarıyı görmesini engellemek için fısıs boyalarla camları boyuyordu. Ben de bir tankın üzerine çıktım. Sürekli hamle yaparak yolu açmaya çalışan tank şoförüne yaptığının suç olduğunu, verilen emirlerin usulsüz olduğunu ve emirlere uymaması gerektiğini anlatıyordum ki tank komutanı olacak terörist kabinden çıkarak tüfeğinin dipçığıyle yüzüme vurdu. Tanktan aşağı düştüm.

Öyle şiddetli, öyle düşmanca vurdu ki; burnum parçalanmış kemikleri etrafa saçılmış yüzümden kan fişkiriyordu. Vatandaşlar yoldan geçen bir ambulansı durdurmuş, benimle beraber yaralanan 6 kişiyi ambulansa bindirmişti. Hastaneye gittiğimizde durum çok kötüydü. Koridorlarda şehitler yerde yatıyor yüzlerce yaralı tedavi olmak için bekliyordu. O gece hastanede narkoz ve ağrı kesici hiçbir şey kalmadığı için uyuşturulmadan ameliyat oldum. O gece hayatım boyunca unutamayacağım ve anlatırken gururlandığım bir sahne var ki hiç gözümün önünden gitmiyor. Bir hanım kardeşimiz beşiğinden bebeğini alıp gelmiş tankın önüne geçmiş bebeğini yukarı kaldırmış ve diyordu ki: “ Bu ülkeyi teslim alamayacaksınız, ezanımızı dindiremeyeceksiniz, biz buraya şehit olmaya geldik, bizi ezmeden buradan çıkamayacaksınız.” O tank birçok manevra yapıp onu yere düşürse de tekrar kalkıp yine direnmeye devam etti. O gece Çanakkale’de şehit olan dedelerimizin vatan söz konusu olduğunda nasıl ölüme koşarak gittiklerini anladım.

Yusuf Ali KABA :Şehit olabileceğinizi düşündünüz mü? Geride bırakacaklarınız için tereddüt ettiniz mi?

Cihat DEMİRHAN: Evet şehit olabileceğimi düşündüm. Abdest alıp eşim ve çocuklarımla helalleştim. Ben hiç tereddüt etmedim çünkü çocuklarımla bir sömürge olarak yaşamalarını istemiyorum. Eşimin de benim gibi düşündüğünü biliyorum. Ben gideceğim geri dönemem belki dediğimde “ Git, gözün arkada kalmasın.” demişti.

Yusuf Ali KABA: Herhangi bir yara aldınız mı? O anda neler hissettiniz?

Cihat DEMİRHAN :Diğer gazilerimize oranla daha basit bir yara alsam da evet yaralandım.

Yusuf Ali KABA: Şuan sağlık durumunuz nedir?

Cihat DEMİRHAN: İki ameliyat geçirdim. Şimdi çok şükür sağlık durumum iyi.

Yusuf Ali KABA: İleriki nesillere tekrar bunların yaşanmaması için nasıl tavsiyelerde bulunursunuz?

Cihat DEMİRHAN: Öncelikle kendinizi her konuda çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Geleceğin liderleri, bürokratları, siyasetçileri, subayları sizler olun bu teröristlere meydanı bırakmayın. Demokrasiye ve adalete tüm gücünüzle sahip çıkın. Dininizi ve tarihinizi iyi öğrenin. Unutmayın tarih tekerrürden ibarettir.

Yusuf Ali KABA : Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Cihat DEMİRHAN: Ben teşekkür ederim.Allah bu millete bir daha böyle bir gün yaşatmasın. Allah'a emanet olun.

ÖĞRENCİLERİMİZİN 15 TEMMUZ ŞİİRLERİ

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Onlarca bomba attılar,
Ne uğruna savaştılar,
Bir milleti karşılarına aldılar,
En önemli kısmı unutup;
Şanslı bir milleti yok saydılar.
Tarihi zaferlerle dolu bir millet,
Elbette haine dur diyecek.
Mermiler üstümüze yağdı,
Milyonlarca kahraman vatan
için oradaydı,
Uğruna ne şehitler verdiğimiz
vatanımızı,
Zalimler gördü nasıl
savunacağınızı.
Ayça İHTİYAR 3/A

15 TEMMUZ

Onlarca bomba attılar,
Ne uğruna savaştılar,
Bir milleti karşılarına aldılar,
En önemli kısmı unutup;
Şanslı bir milleti yok saydılar.
Tarihi zaferlerle dolu bir millet,
Elbette haine dur diyecek.
Mermiler üstümüze yağdı,
Milyonlarca kahraman vatan için
oradaydı,
Uğruna ne şehitler verdiğimiz
vatanımızı,
Zalimler gördü nasıl
savunacağınızı.
Büşra Gözde GÖKSU 3/A

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Sen vatan kahramanı demokrasi şehidi,
Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi,

Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi,
Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi,

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel,
Ölüm bile vız geldi utandı senden ecel,

Seninle gurur duydu Boğaziçi köprüsü,
Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü,

Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne,
Bak adını nakşettik gönlümüzü büstüne,

Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz,
Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.
Ahmet Tuğşad EMİRALİOĞLU 3/A

VATAN MİLLETİN, İRRADE MİLLETİN!

15 TEMMUZ

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ



ÖĞRENCİLERİMİZDEN BİLMECELER

Düşmanı kovdu, Cumhuriyeti kurdu.
En büyük Türk, önderimiz.



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Ağustostan sonra Hazirandan önce,
16 dan önce 14 den sonra,
Bil bakalım nedir?



15 TEMMUZ

Mavi göklerden indim,
Al atlaslar giyindim,
Küçük olsanız bile,
Sizlerde var umudum.



BAYRAK

Erkekler gider,
Geceleri nöbet bekler.



ASKER

Savaşarak kazanıldı, her bir sınırı askerimizin kanıyla yazıldı.



TÜRKİYE

KASTAMONU'DA 15 TEMMUZ



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen 'Demokrasi Nöbeti'nde demokrasi dersi veren Vali Yaşar Karadeniz, 15 Temmuz'da Türk Milletinin yazdığı kahramanlık destanından söz etti. "Doğulusu, batılısı, kürdü, Türk'ü, zengini, fakiriyle, demokrasiye bağlılığını ispatlayan bizim halkımız" diyerek demokrasinin önemini vurgulayan Karadeniz, nöbet boyunca Türk Bayrağını elinden bırakmadı. Cumhuriyet Meydanını dolduran herkesi selamlayarak konuşmasına başlayan Vali Yaşar Karadeniz, "Bu ülkeler biliyorlar ki, Türkiye ve Türk Milleti güçlü oldukça, bölgedeki siyasi etkisi devam edecektir. Başka deęişle kurmak istedikleri sömürgeye dayalı, bölge insanını dilinden, dininden, kültüründen uzaklaştıracak yeni dünya düzeninin karşısına tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de Türk Milleti dikilecek ve hedeflerine ulaşamayacaklardı. Bu konuda yüzyıl öncesine dayanan tecrübeleri vardı. O zaman da toprak egemenliğe dayanan ve dünyanın dört bir tarafını paylaşan bu ülkelerin karşısına milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde çıkmış ve yokluklara rağmen bağımsızlığımızı geri almıştık. Dünyanın bütün mazlum ülkeleri, bizden cesaret alarak aynı mücadeleyi başlatmışlar ve bir bir bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Üzerinde güneş batmayan emperyalist imparatorluk, çok yaşayamadan darmadağın olmuştur. Onun için Türk Milletinin bölgedeki etkisini ve gücünü yok etmek gerekiyordu. Yoksa Suriye ve Irak'ta istedikleri dizaynı yapamayacaklardı. İşte onun için ellerindeki yerli maşaları FETÖ'cülerini kullanarak ülkemizi 2016 yılında kaosa sürüklemek istediler. Hepimizin bildiği gibi FETÖ yabancı ülkelerin ihanet şebekesi, olduğu 15 Temmuz tarihinden önce anlaşılmıştı" dedi. (Kastamonu Açıksöz Gazetesi 18/07/2016 tarihli sayısından alınmıştır).

15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK GÜNÜ FOTOĞRAFLARI

KASTAMONU NÖBETTE!

